

Als ik over de jaren zeventig zit te dromen  
dan zie ik niet een tablet, pc of mobiele telefoon voorbij komen.  
Nee het was compleet een andere tijd,  
Sober en serieus, dus één en al gezelligheid.

Was er wat in die jaren aan de hand ,  
Dat las je dat niet in de Telegraaf maar in de Fabeltjeskrant  
De gebroeders den Uijl waren in de jaren 70 de baas  
De één in parlement volgens Wiegel als Sinterklaas  
De ander in Fabeltjesbos met als rechterhand Zoef de Haas

Ook reden in de jaren 70 de treinen in Drenthe al niet op tijd,  
Maar daarvan kregen de Molukken 40 jaar later veel spijt.  
Joop Zoetemelk kon het in jaren zeventig net niet doen  
Maar nog erger we werden twee keer net geen wereldkampioen  
Hoe groot was Nederland geworden als we het wel hadden gehaald,  
Hadden de Belgen dan nu ook belasting aan Den haag betaald.  
Was de Gouden Eeuw dan 400 jaar opgeschoven  
En waren we Duitsland als land met grootste mond voorbij gestoven

De jaren zeventig van de boterham met tevredenheid  
Waren de jaren van een heel andere tijd  
Maar waarom zou je toen van een tablet, pc of mobiel telefoon moeten dromen  
Als je de film Turks Fruit in je slaap voorbij zag komen.  
Natuurlijk Jolante en Silvie zijn van deze tijd,  
maar zijn niets vergeleken bij als Monique haar benen spreid.

Was getekend de jaren zeventig.

