

Heerlijk optreden feestweek Alteveer

Voor vrijdag 15 augustus werd ik gevraagd of ik een optreden wou verzorgen van 10 uur tot 12 uur 's ochtends. In Alteveer tijdens de feestweek van Alteveer en Kerkenveld. Dat is niet niks. Twee pauzes van een kwartier en daar omheen drie stukken van een half uur. Het was voor mij een uitdaging, maar nee zeggen zit er bij mij niet in.

Ik had mij voor genomen om tijdens mijn vakantie de stukken te maken en dan in de week van het optreden, mij daarop voor te bereiden. Maar zoals gewoonlijk deed ik van alles in mijn vakantie behalve het voorbereiden op het anderhalf uur durend stuk. Daar kwam nog bij, dat van meerdere kanten mij werd aangegeven dat ik absoluut niet kan zingen. "Ook niet een beetje", vroeg ik dan hoopvol. "Nee jou stembanden zijn niet fijnbesnaard" of "d'r zijn grenzen". Oh, daarom kreeg ik vroeger als klein kind als enige geen liedboek mee naar de kerk. Dus anderhalf uur kletsen in het Drents en dat moest ook allemaal nog opgeslagen worden in mijn gelukkig dikke "kop".

Op dinsdag maar even naar de feesttent geweest in Alteveer om vast sfeer op te snuiven en in de "mood" te komen. Dinsdag begonnen met schrijven, woensdag nog een paar uur en verduld donderdags had ik het klaar.

's Ochtends om 5 uur eruit, een paar uur leren. Ik naar de supermarkt om een pot bruine eieren te



kopen en een paar dikke witte eieren halen bij Corrie Zanting en om 9 uur was ik er klaar voor.

Om kwart over negen was ik er te samen met de organisatie. Om kwart voor 10 druppelden de eerste binnen, allemaal in de categorie van 70+. Oh shit dacht ik nog, ik kan de helft van de grappen wel schrappen. Maar gelukkig om 10 uur zaten er van alle leeftijden mensen in de zaal, waarvan ik heel wat kende. En toen 2 uur lang is de tijd voorbij gevlogen. Eigenlijk weet ik amper meer van wat ik allemaal gezegd heb, maar het was genieten.



Het ultieme is altijd dat je merkt dat de zaal goed reageert, en dat van daaruit grappen ontstaan die je vooraf niet bedacht had.

1,5 Uur lang mooi optreden gehad en van daaruit realiseerde ik mij dat dit voor meer feestweken een mooi iets is.



Ik ben geen Harm of Roelof, of Gien Idee, want ik kan niet zingen. Ik ben geen Boerenblond, want ik doe het alleen. Maar als je niet van zingen houdt, maar je wilt wel de actualiteiten van je dorp humoristisch benoemd hebben, dan is dat iets, wat ik zou kunnen.

In het Drents, simpel, buiten het vierkant en zo herkenbaar, daar sta ik voor.

Koop Drost

Foto's Bron :

http://www.alteveerkerkenveld.nl/e107_plugins/autogallery/autogallery.php?show=2014%2F14+Feestweek+%28boerenland+leven%29%2F15+Optreden+tonprater+Koop+Drost+%2815-08-2014%29+m.d.a.+Jarno+Hagen&&start=30